

Στό μικρό χωριό μας

μουσική και στίχοι
ανωνύμου

Andante ♩ = 76

1

1. Αν ο Χρι - στός στον κό - σμο ερ - χό - ταν κι ό - πως πα -
2. Κι αν φάτ - νη θέ - λει το παι - δά - κι, λευ - κό να
3. Κι αν μα - θη - τές θε - λή - σει πά - λι, α - πλοί κι ε -
4. Κι αν ό - πως τη φο - ρά την πρώ - τη ζή - τή - σουν

1. Αν ο Χριστός στον κόσμο ερχόταν
κι όπως παλιά ξαναγεννιόταν,
παιδί φτωχό και ταπεινό,
μες στο μικρό μας να γινόταν χωριό.

*Νταν, νταν, νταν, σήμαντρα χτυπάν
γιατί ο Κύριός μας ο Χριστός μας,
νταν, νταν, νταν, σήμαντρα χτυπάν,
στο μικρό χωριό μας θα γεννηθεί ξανά.*

Νταν, νταν, νταν...

5

λιά ξα - να - γεν - νιό - ταν, παι - δί φτω - χό και τα - πει -
το ζε - στai - νει αρ - νά - κι, κι α - πλοί να το υ - μνούν βο -
μείς ό - πως οι άλ - λοι, θε' να Του μεί - νου - με πι -
πά - λι ε - ναν προ - δό - τη για να Τον στεί - λουν στο σταυ -

2. Κι αν φάτνη θέλει το παιδάκι,
λευκό να το ζεσταίνει αρνάκι
κι απλοί να το υμνούν βοσκοί,
μες στο μικρό μας χωριουδάκι θα βρει.

Νταν, νταν, νταν...

9

νό, μες στο μι - κρό μας να γι - νό - ταν χω - ριό.
σκοί, μες στο μι - κρό μας χω - ριου - δά - κι θα βρει.
στοί και θα 'ν' η α - γά - πη μας με - γά - λη κι α - γνή.
ρό ό - χι δεν θα 'βρουν Ι - σκα - ριό - τη ε - δώ.

3. Κι αν μαθητές θελήσει πάλι,
απλοί κι εμείς όπως οι άλλοι,
θε' να Του μείνουμε πιστοί
και θα 'ν' η αγάπη μας μεγάλη κι αγνή.

Νταν, νταν, νταν...

13

Νταν, νταν, νταν, σή - μαν - τρα χτυ - πάν για - τί ο Κύ - ρι - ός μας, ο Χρι - στός μας,

4. Κι αν όπως τη φορά την πρώτη
ζητήσουν πάλι έναν προδότη
για να Τον στείλουν στο σταυρό,
όχι, δεν θα 'βρουν Ισκαριώτη εδώ.

Νταν, νταν, νταν...

16

νταν, νταν, νταν, σή - μαν - τρα χτυ - πάν, στο μι - κρό - χω - ριό μας θα γεν - νη - θεί ξα - νά.